

ÄDELLÖVPRISTAGARE 1996

Ekfrämjandets rikspris (Ekskrinet): Erik Stenström och Erik Tham

Länspriis: Anders Andersson (Blekinge), Werner von Seydlitz (Kalmar)

Två ståndaktiga män fick Ekfrämjandets rikspris 1996

Erik Tham och Erik Stenström har mycket gemensamt. Som kurskamrater utexaminerades de från Skogshögskolan 1948, varefter båda anställdes av Domänverket. Båda hamnade också rätt snart i södra Sverige, Erik Tham i Växjö och Erik Stenström i Höör i Skåne. På olika platser i landet skulle de sedan komma att verka i landet.

Erik Tham kom 1958 till Södra Skånes revir som biträdande jägmästare. Han blev revirförvaltare där 1963 och pensionerades 1983.

Erik Stenström stannade i Höör till 1957, då han blev förvaltare av Ombergs revir, dit också bl.a. Visingsö hörde. År 1963 blev han förvaltare av Ängelholms revir och 1966 av Hallands revir, från vilken tjänst han pensionerades 1983.

Det som gör dessa två män förtjänta av Ekfrämjandets pris är förutom deras skicklighet när det gäller skötsel av ädellövskog också deras självständighet och förmåga att stå fast vid de principer de trodde på.

Under 60-talet och en del av 70-talet rådde det ju närmast krig mot lövskogen och vad Erik Tham och Erik Stenström då visade kan med fog kallas civilkurage. Trycket uppifrån Domänverkets dåvarande ledning var hårt och man ville tvinga revirförvaltarna att övergå från lövskog till granskog. Det kunde t.o.m. ges order att man med hjälp av schaktmaskin skulle jämna ung ekskog med marken.

Tham och Stenström höll dock ädellövskogens fana högt, och de lyckades i stor utsträckning rädda ek, bok, ask, m.fl. lövträdslag undan förödelse. De såg istället till att ädellövskogarna sköttes och arbetade envist för ädellövskogen även när det blåste motvind. De var medvetna



Erik Tham tackar Gustav Fredriksson för det erhållna Ekskrinet. Erik Stenström avvaktar sin tur att också erhålla Ekfrämjandets rikspris. – Foto: Bengt Nihlgård.

om att skogsbruk inte är någon kortsiktig hantering och hade förmåga att se bortom den för tillfället krassa och kortsiktiga ekonomin.

Erik Tham och Erik Stenström är båda goda arvtagare till de gamla legendariska ädellövskogsskötarna och förtjänar stor tacksamhet för sina gärningar. Även efter pensioneringen har båda aktivt deltagit i den viktiga uppgiften att föra detta arv vidare till yngre generationer skogsmän och skogsägare.

Gunnar Almgren



Ekfrämjandets länspris 1996

Blekinge län:

Anders Andersson, Berntorp Ramdala, brukar Berntorp 1:4 som bl.a. har 75 hektar skogsmark. Vid alla röjningar och gallringar tas särskild hänsyn till ekar och om möjligt sparas dessa. Nyplantering av ca 1,5 hektar ek har gjorts. Närmast gården har sedan länge särskild hänsyn tagits för att få ett ur landskapsvårdssynpunkt attraktivt område. Från början var området blandskog men efter gallring har det mer och mer fått karaktären av ekskog.

Helge Mårtensson



Landshövding Ulf Lönnqvist t.v. beredd att överlämna Ekfrämjandets pris till Anders Andersson.
- Foto: Boris Müllerström.

Kalmar län:

Werner von Seydlitz, Vetlanda, äger ca 2800 ha produktiv skogsmark i Hjorted, Hallingeberg och Gladhammar socknar. Av denna skogsmark är ca 90 ha ädellövskog. Werner har genom gallringar systematiskt vårdat befintliga ekskogar och på lämpliga områden gallrat fram nya ekbestånd i blandbestånden. Under senare år har 4 ha nyplanterats. Han är genom sitt visade intresse för ekskogsskötsel och sin målmedvetna utökning av arealen ekskog en värdig mottagare av Ekfrämjandets länspris.

Stig Strömer



Werner von Seydlitz t.v. fick sitt pris av länsjägmästare Alvar Öhlén. -Foto: Stig Strömer.